



FISKEPLADSER OG OPLEVELSER AF HENRIK LETH

www.brakvand.dk

FORORD

Naturen, fisketurene, familien og alt det gode, der følger med, er brændstof for mit spændende og lykkelige liv.

Nej, jeg er ikke trofæjæger, men jeg glæder mig over alle oplevelserne, der bare kommer af sig selv når jeg er derude, hvor vinden blæser.

Med billeder og nogle få ord vil jeg give jer et indtryk af de steder, hvor jeg i løbet af året bruger den bedste del af min fritid.

Har du lyst til at vide lidt mere om de enkelte fiskepladser, kan jeg anbefale at du besøger www.brakvand.dk, hvor du kan læse mere om mine oplevelser derude og de enkelte fiskepladser.

God fornøjelse

Henrik Leth

December 2012



1
KYSTEN



Djursland. Få steder er naturen så oprigtig som langs vores kyster...

KYSTØRREDER

Efterår, vinter, forår og sommer... Alle årstider byder på givtigt og charmerende fluefiskeri på den åbne kyst eller i vores fjorde.

I dag er det havørreden, i "gamle dage" også torsken, der fik os til i timevis at kaste fluen ud over det dybere vand.

Hornfisk, multer og havaborre er velkomne gæster i sommerhalvåret.

Der kan fanges havørred fra kysten året rundt... Kun en hård isvinter kan sætte en midlertidig stopper for fornøjelsen!

Sommerfiskeriet kan være udfordrende. Høj vandtemperatur og masser af lys er ikke noget der passer ørrederne. Bedste fiskeri har jeg oplevet i timen før og umiddelbart efter solopgang.



VINTER OG FORÅR

Når der er isfrit, begynder "foråret" allerede den 16. januar. Turen går så gerne til Stenrevet i Randers Fjord, som er omfattet af en særfredning, der bl.a. indebærer, at der fra den 15. november til den 16. januar ikke må fiskes efter ørred og laks.

Fra sidst i marts, alt efter hvor meget vinteren har bidt sig fast, stiger vandtemperaturen og dermed ørredernes appetit! Det er nu, der på kysten og ikke mindst i fjorden er "allermest gang i fiskeriet".

På mange aprilture til Mariager Fjord, Randers Fjord, Djursland eller Limfjordspladser som Dokkedal, Rønbjerg, Ærtebølle, Mors, Salling eller Jelse Odde har jeg efter en dags fiskeri kunne vende træt hjemad med solvarmede kinder og sølvblanke ørreder.

Der kan fiskes hele dagen!

Erfaringsmæssigt er det bedste tidspunkt at fiske i fx Randers Fjord i vinter og forårsmånederne, bedst i forbindelse med faldende tidevand, og allerbedst i de første timer efter vandvendingen.

Dokkedal ved Limfjorden. Også her står vandet aldrig stille - snart stiger det for igen at løbe den anden vej og falde!



SOL OG VARME...

Når solen i vinter og forårs månederne varmer det lave vand op, sættes der for alvor gang i orm, kutlinge og tanglopper. Lækker "ørredmad", som sammen med det lidt varmere vand "suges" ud til de sultne ørreder, der søger føde på kanten af sejlrunden.

Øverste billede: Karlbyklinerne på Djurslands yderkyst ligger rigtig godt til en dag med vinden i vestlig retning



Nederste billeder: Kobberhagen ved Ebeltoft. En anden af de smukke og gode Djurslandspladser.



SOMMERGLÆDER

Det danske sommervejr er i sig selv en oplevelse. I nogle perioder kan der være tropevarmt. Men oftest må vi "leve" med blæsende og kølige dage...

Men uanset om temperaturen er til fiberpels eller t-shirt, er det altid fiskevejr.

Dagene er lange og natten kort, så skal der "passes" familie og dyrkes andre af de mange oplevelser området byder på, så vil det være mest produktivt at fiske aften, nat eller morgen.

En velkommen sommergæst.
Havaborre fanget fra Fornæs ved
Grenå.

Kan efter en diset og lidt
kølig sommermorgen
sættes kursen mod
Randers med godt til grill
og rygeovn!



2

MARIAGER OG RANDERS FJORDE



MANGE FISKEMULIGHEDER!

Jeg bor i Randers og dermed tæt på gode fiskevande som Gudenåen, Glenstrup Sø, Djursland, Mariager Fjord, Randers Fjord og Limfjorden.

MARIAGER FJORD

Den smukke fjord kan overraske positivt året rundt!

Nogle gange vælger jeg en kort tur til Ørnedalsbugten ved Hobro, andre gange bliver det til en hel dag i pontonbåden i den spændende yderfjord.

Fjordens ørreder er kendt for en kompakt form og en smuk gylden farve.

I vinterhalvåret møder vi også sølvblanke fisk der tydeligvis er på æde og vinterophold i fjorden.

Fjorden er dyb og meget næringsrig, og der fiskes typisk langs kanterne.

Fjorrejer, kutlinge og børsteorm er ørredernes foretrukne fødeemne.

Smuk gylden sensommer ørred fra Mariager Fjord fanget på lavt vand meget tæt på bredden.



Mariager Fjord ved Hobro:
Fra en hurtig
eftermiddags/aftentur i
slutningen af august



Allerede tidligt om morgenen
jager ternerne i forsommeren
fjordrejer i det lave vand. En
gang i mellen er det fluen de
har kik på!

Randers Fjord ved
Udbyhøj



Premierefiskeri på
Stenrevet i Randers Fjord.

Ørred og laks er i
Randers Fjord, i
modsatning til andre
farvande, der er omfattet
af saltvandsfiskerilovet
fredet fra den 15.
november til 16. januar.





Tidligt morgenfiskeri ved Udbyhøj ved udmundingen af Randers Fjord.

RANDERS FJORD

Hvor Gudenåen ender og hvor fjorden begynder kan diskuteres. Men juridisk er det nedstrøms den befærdede Randers Bro, at satvandsfiskeriloven træder i kraft.

Modsat den dybe Mariager Fjord, der er dannet af isen, er Randers Fjord lavvandet og blandt

andet formet af Gudenåens udløb og den uddybede sejlrende.

Gælder det fluefiskeri efter ørred er det få steder der er interessante for den vadende fisker. Mest kendte pladser er området ved Voer Stenrevet og Udbyhøj.



3

DRONNINGBORG BREDNING



Dronningborg Bredning, eller måske rettere Gudenåen deltaet, byder på et spændende fiskeri efter gedder og aborrer

BREDNINGEN

Dronningborg Bredning er ligger omkring 500 meter øst (nedstrøms) ved indsejlingen til Randers.

Det er her du finder resterne af det, der engang var Gudenåens delta. Det er også her, du, på trods af områdets tætte placering på Randers centrum kan nyde synet af "sort sol",

lappedykkere, rørhøg og en sjælden gang en jagende fiskeørn.

På trods af at området juridisk hører under saltvandsfiskeriloven, er fauna langt mere til ferskvand end til saltvand.

Udover gedder og aborrer finder du i Bredningen også en god bestand af brasen og rudskaller i rekordstørrelse. Ål, sandart, rimte, flire, hork og i ny og næ en enkelt sandart.

Et par karper kan også vise sig.

De fleste steder er bunden sandet og mudret. Fiskeriet foregår fra båd, der kan søsættes fra den kommunale ophalerplads der er etableret på sydsiden i Randers yderhavn.

Flydering eller pontonbåd kan frit søsættes fra diget, der går langs nordsiden.

Sandarten tog en geddeflue, der blev præsenteret i et område, hvor småfisk tydeligvis blev jaget!





4

GUDENÅEN OG TANGE SØ



GUDENÅEN VED RANDERS

Mange har efterhånden opdaget det fantastiske fiskeri, vi kan opleve i Gudenåen på strækningen mellem Stevnstrup og Randers Bro.

På strækningen, hvor der forøvrigt er anlagt en sti, er der frit fiskeri og mange gode tilgængelige fiskepladser. Bl.a. er der etableret fiskebroer.

Ligeledes er der på strækningen flere steder "huller i sivene" og dermed adgang til at fiske fra bredden.

Endnu bedre er mulighederne, hvis du har en båd. Her skal du blot huske, at båden skal registreres og forsynes med dit nummer.

Området affiskes dog allerbedst hvis du benytter en pontonbåd. Er man nogle stykker, kan det anbefales at parkere en bil ved Regnskoven eller Kajakklubben og så søsætte ved Nørreåen (Fladbro) eller Stevnstrup (Stevnstrupsvinget). Der er herfra en god dags fiskeri, inden man når i land ved Randers.





Gedde fanget midt i maj i den
nedre del af Tange Sø



Vinterfiskeriet er sikkert det mest givende, og det er her, der er størst chance for at komme i kontakt med storgedden!



5

STEVNS

BRORMAND

I forbindelse med mit job som formand i Metal Randers er jeg jævnligt på vores skole i Jørlunde eller til møde i København.

Passer møderne så de ligger i forbindelse med weekenden, går turen gerne forbi Kystvejen på Stevns, hvor lillebror bor og arbejder.

Erik har via sit job som selvstændig tekstforfatter og sin bopæl tæt på vandet mulighed for at fiske næsten dagligt. Det er oftest kortere

ture og der er nuldage, hvor han ikke ser eller mærker en eneste fisk. Andre dage er der "følgere", hug og skæl i håndvasken.

Stevns ørreder er som følge af de særlige forhold meget på farten. Området er da også præget af, at der hurtigt bliver et par meter dybt, og at denne dybde holder sig flere kilometer ud i Køge Bugt. Det store fladvandede område giver ørrederne gode muligheder for at finde masser af føde. Det kan så lige godt foregå helt inde ved stranden som en kilometer ude i bugten.

Ørreden har været oppe i åen for at gyde. Det er ikke en fisk der skal med hjem...



Kysten ved Rødvig med Stevns Klint i baggrunden.





6

SVERIGE



KYSTØRRED OG GEDDER!

Et par gange om året gerne sammen med nogle af venner krydser vi broerne for at fiske lidt fra den svenske sydkyst.

I april er det gerne ørrederne, der skal serveres fluer for. Her fiskes der i området omkring Ystad.

I oktober eller november gælder det østersøens smukke og stærke gedder. Her fisker vi en anelse længere nordpå gerne med Bromölle som udgangspunkt.

Udover de mange flotte gedder og ørreder, er denne del af det sydsvenske landskab gavmild med naturoplevelser.

Om efteråret store flokke af trækkende gæs, altid en stor mængde rovfugle, rådyr og andet vildt.

Landskabet er åbent, og der er de fleste steder gode adgangsforhold, hvis man ønsker at vadefiske. I pontonbåden, hvor der er adgang til småøer og skær, er det bare fiskepladser i top!



7
I ÅEN



MED TØRFLUE OG NYMFE

Jeg ankommer til åen. Det er stille, lunt og en smule diset. Kan med det samme se, at der er insekter på overfladen. Ikke en massiv klækning, men lidt af hvert. Ser vårfluer, døgnfluer, myg og nogle landinsekter.

Ørrederne viser sig. Nogle er tydeligvis småfisk. Andre typisk fisk der tager insekter næsten ubemærket, og blot efterlader en lille ring og en bobbel, er erfaringsmæssigt større fisk.

Bevæger mig stille og diskret opstrøms, mens jeg vælger de ørreder, der skal præsenteres for tørfluen eller nymfen.

Hurtigt går der et par timer og 5 - 6 ørreder er fightet og beundret og efterfølgende udsat.

I min verden er alle bækørreder C&R fisk. Skal der fisk på spisebordet, og det kommer der gerne, er det en af kystens eller fjordens ørreder, som må ende sine dage her.

Ørrederne er på finnerne og der tages døgnfluer på overfladen. Nu skal der udvælges en god fisk, som så skal præsenteres for fluen!



VILLESTRUP Å

Jeg er så heldig at have adgang til at fiske i en af vores smukkeste kalkstrømsåer, som efter danske forhold er enestående. Villestrup ådalen domineres af meget fine, klarvandede vandløb på kalkbund: Lundgårds Bæk, Stubberup Bæk og Villestrup Å.

Åen udspringer ved Store Blåkilde, der er Danmarks største og fineste bassinkilde. Åen kan sammenlignes med de fra fluefiskerlitteraturen kendte engelske vandløb, der benævnes "chalk-streams".

Da jeg, i midten af 70'erne flyttede til Randers, var Villestrup å en af de første, jeg blev forelsket i!

Lidt senere blev til et utal af gode ture til Simsted å, Lerkenfeldt å, Trend å, Lindborg å og Karup å.

Med Randers som udgangspunkt var der sjældent mere end en times tid til nogle af landets åer.



Sommeren går på hæld.

I åen er der både ørreder, der er kommet op fra fjorden i anledning af den forestående gydning og de mere stationære og ikke så hurtigt voksende bækørreder.





I slutningen af maj og først i juni klækker de store majfluer. De første dage disse store insekter er på overfladen bliver de oftest ignoreret af ørrederne. Lidt senere bliver de spist med vellyst!



I løbet af vinteren gerne i december, besøges åen og nogle mindre bække. Ofte er jeg heldig at se ørrederne grave i bunden og gyde.

Smukke vilde bækørreder behøver ikke at være rekordstore for at give fangstglæde!



8

NORGE



En af mine flotteste ørreder spottede jeg opstrøms i dette lille fald. Ørreden stod og ringede konstant mellem de to store sten og bredden.

LYSE NÆTTER OG SOMMERSJOV

Siden 1983 har jeg hvert år besøgt norske Glomme og Rena.

I de senere år er turen altid lagt i uge 28, der sjældent svigter, hvad angår klækninger og fisk!

Turen er absolut et af årets højdepunkter, og jeg glæder mig altid til den næste tur, når jeg om søndagen i uge 28 pakker telt, kogegrej og det øvrige udstyr ud af bilen .

I de senere år fisker jeg for det meste fra pontonbåd. Turene bliver arrangeret således, at vi driver 15 - 20 kilometer nedstrøms, mens vi præsenterer vores tørfluer over standpladserne og for de fisk, der måtte vise sig!

Vejret kan skifte i løbet af få minutter, og vi var pludselig midt i et forrygende tordenvejr.

Fiskeriet blev indstillet, og vi lagde os helt fladt på maven mellem nogle store sten inde på bredden, alt imens lynene fik hele elvedalen til at ryste!



Catch & Release betyder større og flere fisk.

Heldigvis er der flere, der fisker ansvarligt, og i de seneste år er gennemsnitsstørrelse for både stalling og ørred vokset markant...



BÅLMAD OG HEDEBØLGE

Når du pakker, skal der både sommershorts og den tykke fiberpels med i tasken. Vigtigst er dog waders og en regntæt jakke.

Et år var der europæisk varmerecord da vi ankom. Termometeret havde rundet de 30 grader. Mere normalt er det med hyppige byger og en dagtemperatur på omkring 15-16 grader. Undtagelsesvis har vi haft det endnu køligere!

Der er dage hvor vi oplever 5-6 arter døgnfluer, 3-4 slags vårfluer og flere arter slørvinger. Det rene, iltede og næringsrige vand er utroligt produktivt!

Selv om der er gode muligheder for hytteleje til rimelige priser, har jeg uanset vejret på stort set alle turene valgt det ægte lejrLiv.

Med bål og iført waders fra morgenen til sovetid har jeg en rigtig god følelse af at være ude og tæt på det, der gør livet værd at leve!





FREMTIDEN

Jeg satser på at helbredet og økonomien giver mig mulighed for at besøge mine norske fiskepladser, og gerne også nogle nye, i rigtig mange år.

Jeg vil også arbejde for, at vores hjemlige miljø, vande og fiskebestande trives, og at kvalitet ikke er ensbetydende med en hovedløs vækst med deraffølgende uoprettelige skader, temperaturstigninger og klimaændringer.

Jeg tror og håber på at mine børn og børnebørn lige som jeg, kan blive beriget og inspireret og finde ny energi til dagens gøremål ude langs kysten ved åen og i landskabet!

Henrik Leth

Har netop genudsat en stor ørred, er veltilpas og nyder nu dagen!